

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM



İdris PALA

Emekli Emniyet Müdürü

- **Kendinizi Tanıtır Mısınız:** 25 Şubat 1951 tarihinde Ankara'da doğdum. İlk ve ortaokul burada okudum.
 - **Polis Koleji ve Akademi Mezuniyet Yılı:**1965 Polis Kolej,1971 Polis Akademisi
 - **Nerelerde Çalıştınız:**
 - Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü
 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü
 - Danimarka Misyon Koruma
 - Bartın Emniyet Amirliği
 - İzmir Mali Şube Müdür
 - İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı
 - Zonguldak Emniyet Müdürü
 - Ankara Polis Teftiş Kurulu
 - İzmir Polis Bas Müfettişi
- 25/02/ 2011 tarihinde emekli oldum.
- **Mesleki Bir Anı: POLİS GÜCÜ SPOR VE FUTBOL**

Kendimi hatırladığımdan yaşlardan itibaren, belki de, Orhan ve Burhan ağabeylerim sayesinde futbola karşı çok büyük bir tutkunluğum olmuştur. Daha ilkokul yıllarında okul

bahçesinde ve mahalle aralarında futbol oynardım. Tabii o zamanki şartlarda bir futbol topu ve ayakkabı almak büyük bir şanstı. *Bazen ayakkabım eskimesin diye çıplak ayakla top oynardık.* Polis Kolejine gittiğim zaman okulumuzun bahçesinde çok büyük bir toprak saha vardı. Saha kenarında da çok güzel spor aletlerinin toplu bir halde bulunduğu” kombine” diye adlandırılan spor alanı vardı. Orada her türlü sporu yapma imkânımız vardı. Zorunlu beden eğitim dersleri dışında tüm öğrenciler boş zamanlarda orada spor yapıp vakit geçirirdik. Öğrenciler istedikleri bir spor dalında kendilerini geliştirirlerdi. Futbol, voleybol, basketbol ve koşu en gözde olanlarıydı.. Ben de futbol sevdiğim için bu yönde çalışıp kendimi geliştirmek istedim ve sınıf takımında oynadım. Ama okulumuzun futbol takımına girememiştim. Bu, eğitimim aksar diye spora fazla zaman ayırmamaktan olabilir. Okul yıllığında arkadaşlar her kes için bir karikatür çizirdi; benim için **futbolcu** karikatürü çizilmişti... Ve “ *çok iyi top oynamasında rağmen aşırı sinirli olmamsı nedeniyle, okul takımına seçilemedi*” yazılmıştı.

Uzun yıllardan sonra, Şube Müdür olarak İzmir’e atandığımda, görevim nedeniyle ilgi alanımda olan spor ve futbol camiasıyla tanıştım. Haftanın belli günlerinde Polis Okulunun kapalı spor sahasında futbol oynuyorduk. O yıllarda, okul futbol takımında oynayan Erdinç Sağdıç, Necati Özkuşçu ve Emin Körpe de İzmir’de görevliydi. Onlar uzun yıllardır İzmir’de çalıştıkları için belli bir sporcu arkadaşları vardı. Erdinç Sağdıç bizden bir devre önceydi ve okul takımında kaptandı. Necati Özkuşçu ve Emin Körpe bizden bir devre sonraydı ve okul takımında oynamışlardı. Özellikle Necati Özkuşçu okul yıllarında çok başarılı bir futbolcuydu ve Kolej ve Akademi takımlarının bel kemiğiydi. Kolejdeyken *Genç Mili takıma* seçilmişti. Birçok profesyonel takım onu transfer etmek istedi, ama o polisliği tercih etti. İzmir’de böyle güzel bir ortamı bulmaktan sevinmiş ve mutlu olmuştum. O zamanlar İzmir’de başarılı bir Polis Spor Gücü takımı vardı ve futbolda başarılı işler yapıyordu. Spor, şimdilerde pek çok kurumsal şirket için olduğu gibi, kamu için de iyi bir tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetini oluşturuyordu. Kurulan takımlar başarılı olduğunda, bu o kuruma da iyi bir itibar ve sempati sağlıyordu. Bu nedenle birçok idareci bu alana özel bir ilgi gösteriyordu. 1985 tarihinde Genel Müdürlükten gelen bir talimatla tüm polis gücü takımları kapatılmıştı. Erdinç Sağdıç, Necati Özkuşçu ve ben ne yapalım diye düşünürken, sivillerden oluşan bir dernek kurup spor yapmak üzere çalışmaya başladık. Özellikle İzmir’de, geçmişte polise yakın spor camiası içinde olan bir grup arkadaşı bir araya getirip bir dernek kurdurduk. Derneğin ismi “**Polis Gücü Spor Derneği**” oldu. Üye ve yönetim kurulu tamamen sivillerden teşkil edildi. Biz de derneğe dışarıdan destek olacaktık. Polisin bazı imkânlarını kullanarak özel geceler, yemekler ve toplantılar düzenleyerek maddi yardım toplanmasına yardım ediyorduk. Bir ölçüde kapanan Polis Gücünü yeniden açmıştık. İzmir kadrosu kalabalık ve gençler çoktu. Prensip olarak sporcuların İzmir kadrosundan temin etmeyi ve *Çevik kuvvet ve diğer birimlerden top oynayan kişilerden seçmeler yaparak “tamamen polislerden oluşan”* bir takım kurmayı düşünmüştük. Sadece teknik kadro, antrenör ve teknik direktör diploması olan eski futbolculardan olacaktı. Gerçekten çok iyi top oynayanlar vardı, ama belirli bir sayıya ulaşamayacaktık. İzmir’in iyi takımlarında futbol oynayan Zeki Türkkuşu, Ali, Necdet ve Behçet isimli arkadaşlarla çok iyi bir kadro kurduk. Tamamen polislerden oluşan kadro ile yeni kurulduğumuz için

3.Amatör Küme'den başlayarak her yıl şampiyon olup 3 yıl içinde 1.Amatör Kümeye çıktık. 1.Amatör kümede dışarıdan bizlerin prensiplerine uyan sivil gençlerden takviye aldık. Hedefimiz 3.Profesyonel lige çıkmaktı. Bu takım, bunu başardı. 1.Amatör Küme şampiyonlarının eleme usulü ile karşılaştığı kendi bölgemiz Ege'de şampiyon olup 3.Profesyonel Lige çıktık. **Emek ve zaman harcayarak kazandığımız bu şampiyonluk "resmi kuruluşların profesyonel ligde oynayamayacağı yönündeki" alınan bir siyasi kararla, maalesef iptal edildi ve bizim yerimize Bornova Spor 3.Profesyonel lige katıldı.** Çok üzülmüştük, ama devlet memuru terbiyesi içinde yapacak hiçbir şey yoktu, kabullenmek zorunda kaldık. Ben o yıl, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne atanarak İzmir'den ayrıldım. Futbol sevgili ve ilgili Zonguldak Spor ve Kilim Spor'a destek olarak sürdürdüm.



- **Nerede Yaşıyorsunuzuz:** İzmir'de yaşıyorum. Evliyim. 2 oğlum,4 torunum var.
- **Dernek ve Çağın Polisi Dergisiyle İlgili Öneriler:** Erdinç Sağdıç başkanlığında Yusuf Dalda, Adem Aydemir, Ömer Kılıç ve Yusuf Ünsal'ın oluşturduğu Yönetim kurulu üyelerinden oluşan Temudder'in İzmir Şubesi, emekli olmuş ancak hayattan ve teşkilattan kopmamış arkadaşlarımızı daha önceki ağabeylerimizce derneğe sağlanan çok güzel bir dernek lokalinde, bir araya getirmeleri ve değişik etkinliklerle yardımlaşma ve dayanışmayı en iyi bir şekilde sağlama yönündeki çalışmaları her türlü takdirin üstündedir. Özellikle Yusuf DALDA kardeşimizin de katılımıyla daha güçlendik. Çağın Polisi Dijital Derginin yeniden hayata geçirilmesi ve teşkilat sorunlarının dile getirilmesi ve teşkilatı ilgilendiren kanun tasarılarına emeklilerin katkısını sağlaması ve oluşturulan anı, röportaj ve üyelerimizi tanıyalım köşeleriyle yıllarını polisliğe adanmış, hayattan kopmamış üyelerin tecrübelerini gelecek nesillere aktarmasına vesile olması çok güzel çalışmalardır. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, derginin yaşatılması ve güzel projelerin uygulanması için bu katkıların kesintisiz sürdürülmesini gönülden dilerim.

